

Forord: Denne artikel handler om foråret 2013 og bliver af forskellige årsager bragt her i januar 2014. Så læn dig tilbage og lad dig føre tilbage til minder fra sidste forår, hvor solens stråler var længe om at fortrænge vinterkulden.

Kajakklub d. 20 april 2013

Dagen før var broen lagt ud, klubhuset var gjort opryddelig, ren og klar. Der var sat små skilte op ved vejen ind til Nappedam Havn. Der var annonceret i AdresseAvisen og Lanternen. Aftale om



salg/prøvning af kajakudstyr med Surf Line i Egå var på plads. Kajakmedlemmer hidkaldt for at ta i mod gæster, serverer mundgodt og mest af alt; kajakprøveture. Alt var klart men.....

April 2013 var kold. Arrrggg - gad vide om vi overhovedet ville kunne få folk på vandet til vores årlige Åbenhus arrangement ? Torsdag og fredag var blæsende kolde og regnfulde men pludselig -lørdag morgen stod solen op og skinnede hele dagen fra en skyfri himmel. Det var som bestilt til den 20 april 2013 - åbenhus i kajakklubben.

Vi mødte alle 20 kajak folk op i godt humør og fik fordelt opgaverne. En af dem var at få vist vej gennem sejlådene, der stadig lå på land. Det blev ordnet med pileskilte af Lone, der fik lavet en labyrintrute frem til jolleklubhuset. En anden god og vigtig vejviser var Nappedam Bådelaug's Dannebrog'sflag til at sætte op ved indkørslen. Herfra lyder en stor tak til det sejlerpar som henvendte sig med den idé og hjælpen til at få dem fundet frem. Så fra første færd blev en glad modtagelse lagt for gæsterne.

Kajakkerne og udstyr blev fundet frem. Strategi for hvordan vi fik gæster bedst muligt på vandet med de rette informationer blev lagt. Tilmeldingslister til prøveture blev gjort klar samt computer til fremvisning af vores hjemmeside. Grillen til pølser og brød blev tændt, kaffe og saftvand brygget og kage - bagt af gode kajakbagere fra klubben – blev sat frem.

Også kom gæsterne – i en lind strøm – som håbet på og planlagt til. Der kom mennesker i alle aldre. Folk med hunde, børn, bedsteforældre, familier og andre nysgerrige. Både for at komme på vandet i en kajak for første gang men også bare for at nyde og se mor, far, bedstemor eller bror på deres første tur i kajakken. Pladsen ud for Jolleklubhuset og indenfor emmede af glade, positive hjælpere i grønne T-shirts fra Kajakklubben og snakkelystne gæster. Der blev givet informationer om alt fra udstyr til krops balance i en kajak på vandet samt håndtering af vand-skræk. Der blev langet pølser, saft og kaffe over det overdådige kagebord. Der blev snakket, prøvet udstyr, talt om fantastiske kajakoplevelser og hygget igennem.

En kvinde fra Århus var gæst hos nogle venner i Rønde. Derfor var hun med. Blot for at kigge på og holde hunden. Hun skulle absolut IKKE på vandet i en kajak. Hun led af en forfærdelig vand-skræk.

Så aldrig i livet om hun ville skrues ned i sådan en aflang smal tingest. Om det var solen, det blå hav eller en fantastisk overbevisende og betryggende kajakmedhjælper fra klubben, må stå hen i det uvisse. Men hvor om alting er – pludselig sad den omtalte Århus kvinde i en kajak – storsmilende, glad og kæmpe stolt over at have overvundet angsten og for at få en god oplevelse for livet med sig hjem.



Alt i alt fik 52 gæster en prøvetur i en kajak sammen med en hjælper fra kajakklubben. Der har været ca. 85 besøgende. Nogle tilmeldte sig med det samme hos Lise, som sad og styrede tilmeldingsbordet og måtte lukke for tilmelding da vi nåede op på 85. I skrivende stund er vi landet på ca 75 tilmeldte i kajakklubben.

En stor tak skal lyde herfra til Nappedam Bådelaug og de dejlige omgivelser på land og til de sejler folk, der kom forbi for at snakke og give en hjælpende hånd.

Og stor tak til alle I dejlige kajak kammerater, som ydede en stor indsats i forbindelse med alle forberedelserne op til og på selve dagen på land såvel som på vand.

På kajakudvalg 2013's vegne – Lisbeth, Lønne og Henni

Skribent Henni Fyhn



Ovennævnte artikel skulle have været bragt til forrige nr. af Lanternen,

Redaktionen beklager mange gange at det "smuttede".

Willy & Marianne